



*'Ik zie naar U uit, God van leven.
Wanneer mag ik voor
Uw Aanschijn komen?'*

Naar psalm 42



In dankbare herinnering aan

Zuster Clemence Velhuis

Susanna Albertha

* Geesteren, 3 november 1931

Geprofest als

zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

op 19 maart 1957

† Amersfoort, 10 februari 2025

Wie met heel zijn hart
van God houdt,
is niet bang
voor dood of straf,
oordeel of hel.
De volmaakte liefde
is immers een veilige doorgang
tot God.

Thomas a Kempis